



Beste Tarotliefhebber,

U ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat u met mij via mijn Tarotpraktijk in contact bent geweest. Sinds maart 2009 is dit de tweede nieuwsbrief. Iedere aflevering schrijf ik over één of meer van de tachtig Tarotkaarten. Via mijn website:

<http://www.elsmaasson.nl/tarotpraktijk/nieuw2.htm> kunt u gemiste afleveringen terughalen.

Wanneer u geen prijs stelt op nieuwsbrieven van Tarotpraktijk Els Maasson, laat u dit weten in een kort reply met vermelding van uw e-mailadres waarop u de mailings ontvangt.

Deze keer schrijf ik aan de hand van de twee grote arcana De Toren en De Zon over:

‘Teruggang brengt nieuw leven’



De Toren staat voor de ontmanteling van het ego. De Zon staat voor Nieuw Leven. Op de kaart De Toren zijn twee mensfiguren te zien. De één valt dood neer, de ander vliegt vrijuit.

Op de kaart De Zon is een zwaaiend kindje te zien dat nog geboren moet worden. Het houdt het handje voor het geslacht omdat we nog niet weten of het een jongen of een meisje zal zijn.

In deze periode waarin het woord ‘recessie’ dagelijks meerdere keren valt, zijn deze twee grote arcana met elkaar verbonden. Ik zal uitleggen waarom.

Gedurende ons leven worden wij op allerlei manieren geraakt, gekwetst en pijn gedaan. We hebben verliezen geleden. Om dit te voorkomen en de pijn niet weer te hoeven voelen, bouwen wij een muur om ons heen. We maken van onszelf een bastion, een toren. Onze vesting ligt het liefst ver afgelegen hoog op een heuvel. Intussen hebben we verzekeringen afgesloten om ons gerust te stellen. Onze aandacht gaat uit naar groei en expansie. Economische teruggang proberen we te bezweren. Grote huizen, liefst een beetje op afstand van onze naaste burens, stellen ons veilig van andere irritaties.

Maar dan? Ineens grote tegenslag. Is mijn materiële toekomst nog wel veilig? De bliksem van De Waarheid slaat in mijn Toren. Mijn trots wordt ont-'kroond'. Mijn bastion scheurt open en mijn gekwetste 'ik' komt vrij, onbeschermd en angstig. Hoe moet ik verder nu mijn onzekerheden open en bloot op straat zijn komen te liggen?

De vraag die gesteld dient te worden is: Waartoe? Waartoe zit ik in een periode van tegenslag? Wat vraagt dit van mij, wat is mijn antwoord hierop? Deze vragen confronteren mij met mijn gedrag en houding die niet langer werken. Met mijn tekortkomingen die in een periode van voorspoed verborgen blijven. Wanneer ik mijn tekortkomingen werkelijk onder ogen zie, sta ik aan het begin van vernieuwing. Deze vragen brengen mij terug naar de essentiële waarden in mijn leven. Datgene waar ik in geloof en waar ik werkelijk voor sta. Zo boor ik kracht aan om tegenslag te overwinnen en mezelf te vernieuwen.

Ik her-inner mij dat ik van nature VRIJ ben! Alle energie die ik ooit stak in het zorgvuldig bij elkaar houden van mijn bastion, kan ik nu aan iets anders besteden. Mijn Toren is gesneuveld: ik hoef niet langer mijn bouwwerk op scheurtjes te inspecteren!

Ik begin opnieuw te bouwen. Maar anders. Met de nog bruikbare stenen, uit de ruïne van mijn oude Toren, metsel ik vrij aan mijn Nieuwe Leven. Deze keer laat ik de voorkant van mijn bastion open, zodat ik mijn burens nog kan zien en zij zelfs bij mij binnen kunnen komen. De Zon schijnt hetgeen duidt op Nieuw Leven.

Met hartelijke groet,

Els Maasson