



Beste Tarotliefhebber,

U ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat u met mij via Ridderspoor – Praktijk voor Tarot - in contact bent geweest. Sinds maart 2009 is dit de tiende nieuwsbrief. Iedere aflevering schrijf ik over één of meer van de tachtig Tarotkaarten.

Wanneer u geen prijs stelt op nieuwsbrieven van Ridderspoor, laat u dit weten in een kort reply met vermelding van uw e-mailadres waarop u de mailings ontvangt.

Deze keer schrijf ik aan de hand van het kleine arcanum Zwaarden Tien over

‘Alfa en Omega’



Op de afbeelding van Zwaarden Tien is de drenkeling te zien die op het strand is geworpen. Hij is nog nat van de zee net als de pasgeborene baby nog nat is van het vruchtwater uit de baarmoeder. Het kind is geboren uit de zee der oerzielen. De betekenis van deze kaart is ‘geboorte’.

De tien zwaarden achter de aangespoelde man fungeren als een hekwerk. Hij kan niet meer terug. De zuigeling kan evenmin terug in de baarmoeder. Voor de pasgeborene zijn alle herinneringen en verbindingen met vorige incarnaties door middel van dit hek definitief afgesloten.

Met Zwaarden Tien wordt tegelijk het einde én het nieuwe begin aangegeven: Alfa en Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. In het einde is het nieuwe begin al voelbaar. De mens is geneigd te denken dat hij verliest wanneer hij iets beëindigd. Echter op het moment van verliezen wordt er onmiddellijk ook iets gewonnen. Bij Zwaarden Tien worden de herinneringen aan vorige levens definitief afgesloten en tegelijkertijd is het nieuwe leven voelbaar.

Dit jaar sluit ik een zevenjaarcyclus af na het overlijden van mijn moeder. Haar vroegere auto waar ik tot voor kort in reed, raakte twee weken geleden total loss toen ik betrokken raakte in een kleine kettingbotsing. De auto ging naar de sloop waar onderdelen in mum van tijd een nieuw leven vonden. Een beeld dat ik van mijn moeder had geërfd, gaf ik in dezelfde week een sokkel en vond nieuw leven bij mijn vriend. Een week erna kwam een schilderij uit mijn academietijd, ooit ingelijst door mijn moeder, via een goede vriend uit Nijmegen bij me terug. Het kreeg een nieuwe entourage in Amersfoort.

Omdat Zwaarden Tien de laatste kaart in de Tarot is, staat het voor het oude (kalender)jaar dat wordt afgesloten, de jaarwisseling: Oud en Nieuw. We kijken nog één keer terug op het voorbije jaar, voordat we de champagnefles ontkurken. Om ons te richten op het maagdelijke jaar dat voor ons ligt.

Ik wens u alvast een mooi Nieuwjaar toe.

Met hartelijke groet,

Els Maasson