



Beste Tarotliefhebber,

U ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat u met mij via mijn Tarotpraktijk in contact bent geweest. Sinds maart 2009 is dit de derde nieuwsbrief. Iedere aflevering schrijf ik over één of meer van de tachtig Tarotkaarten. Via mijn website:

<http://www.elsmaasson.nl/tarotpraktijk/nieuw2.htm> kunt u gemiste afleveringen terughalen.

Wanneer u geen prijs stelt op nieuwsbrieven van Tarotpraktijk Els Maasson, laat u dit weten in een kort reply met vermelding van uw e-mailadres waarop u de mailings ontvangt.

Deze keer schrijf ik aan de hand van het kleine arcanum Staven Vier met als titel *Voltooid werk* over:

'Zomerkriebels'



Dit arcanum heet *Vier van Staven*. Staven staan in de Tarot voor het element vuur en voor het zomerseizoen. Tevens verwijst de Staf naar de fallus en staat daarom voor potentie, vruchtbaarheid, creativiteit en productiviteit.

Op de kaart zien we twee mooi geklede mensen, getooid met fruit en bloemen. Op de achtergrond dansende figuren. Hier worden de feesten afgebeeld die vooraf gaan aan een periode van hard werken, oogst of oorlog. Alles groeit en bloeit. De belofte van het succes hangt in de lucht. Tijdens deze feesten (meifeesten, oogstfeesten, pinksterfeesten) worden contacten gelegd, partnerschappen

voor werk en huwelijken gesloten. Alles vindt plaats bij het kasteel van De Keizerin. Knechten en meiden kunnen elkaar tijdens oogstfeesten ontmoeten en huwelijken beginnen.

Voor de één is de zomer een periode van rust, voor de ander een van hard werken. In mei worden de voorbereidingen op de oogst getroffen of nog een laatste sprint ingezet om het werk voor de vakantieperiode af te hebben. De eerste sappige weideveldjes worden gemaaid, vakantieplannen worden gemaakt en reizen geboekt. Vakantiehuizen worden ontdaan van spinnenwebben en singles trekken er op uit om hun wederhelft te ontmoeten.

Geniet van deze beloftevolle meimaand!

Met hartelijke groet,

Els Maasson

