



Beste Tarotliefhebber,

U ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat u met mij via Ridderspoor – Praktijk voor Tarot - in contact bent geweest. Sinds maart 2009 is dit de achtste nieuwsbrief. Iedere aflevering schrijf ik over één of meer van de tachtig Tarotkaarten.

Wanneer u geen prijs stelt op nieuwsbrieven van Ridderspoor, laat u dit weten in een kort reply met vermelding van uw e-mailadres waarop u de mailings ontvangt.

Deze keer schrijf ik aan de hand van het grote arcanum De Magiër over

‘Bewust Doen’



Op het grote arcanum De Magiër staat het cijfer 1 afgebeeld. Het cijfer 1 duidt op de eerste keer: op alles voor de eerste keer doen. Van alle handelingen en daden die een mens doet is de eerste keer magisch, omdat hij dat vanwege het nieuwe met zijn volle aandacht en bewustzijn doet. De mens heeft de neiging om daarna over te schakelen op ‘de automatische piloot’.



Afbeelding: Alef-teken

Tevens komt het cijfer 1 terug in de lichaamshouding van De Magiër: hij verbeeldt met zijn lijf het Hebreeuwse Alef-teken. Alef heeft getalswaarde 1: het cijfer dat op de toverstaf lijkt. Met de

toverstok worden de 'toverkrachten' (de Goddelijke krachten) tijdens onze eerste stappen tot doen van boven naar beneden en van beneden naar boven geleid. En ook van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Ieder mens is in principe een creatief, scheppend wezen: Magiër. Met zijn scheppende vermogen is hij tot grootse dingen in staat.

Om te kunnen creëren en om zijn talenten tot ontwikkeling te brengen, heeft de mens vier elementen meegekregen: het Pentagram, de Staf, de Beker en het Zwaard. Deze liggen nu voor De Magiër op de vierkante offertafel uitgestald. De offertafel heeft een kubusvorm, symbool voor De Waarheid.

Vandaag is voor mij een magische dag. Ik presenteer aan u mijn kersverse, totaal vernieuwde Tarotwebsite, met de nieuwe naam in het vaandel: **Ridderspoor**. De huisstijl, de site en het logo zijn liefdevol ontworpen en consciëntieus uitgevoerd door www.2kilo.nl.

Op deze manier geef ik vorm aan wat Tarot voor mij betekent, hoe ik er mee om ga, hoe ik het in de wereld zet en wat het voor u kan betekenen. In het logo ziet u, net als op de vierkante offertafel van De Magiër, de vier elementen: het Pentagram symboliseert de kennis verkregen en investeringen gedaan om te worden wie ik nu ben; de Staf staat voor het vuur waarmee ik de Tarot in de wereld breng; de Beker staat voor het delen van mijn inzichten; en het Zwaard staat voor de transformatie van de eerste drie elementen om ten slotte als Nieuw Mens geboren te kunnen worden.

Ik nodig u van harte uit www.ridderspoor.nl te bezoeken.

Veel kijk- en leesplezier en met hartelijke groet,

Els Maasson