



Ridderspoor

PRAKTIJK VOOR TAROT

Beste Tarotliefhebber,

U ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat u met mij via Ridderspoor – Praktijk voor Tarot - in contact bent geweest. Sinds maart 2009 is dit de zeventiende nieuwsbrief. Iedere aflevering schrijf ik over één of meer van de tachtig Tarotkaarten.

Wanneer u geen prijs stelt op nieuwsbrieven van Ridderspoor, laat u dit weten in een kort reply met vermelding van uw e-mailadres waarop u de mailings ontvangt.

Deze keer schrijf ik aan de hand van het kleine arcanum Staven Acht over **‘capitulatie’**



Meestal voel ik mij bij het maken van een nieuwsbrief geïnspireerd door één Tarotkaart in het bijzonder. Echter, op dit moment niet. Ik dacht al een poosje na over het feit dat ik de nieuwsbrief zou kunnen schrijven over de kaart die nu op dit moment het meest overeenkomt met het huidige seizoen. ‘Hè bah’, dacht ik, ‘dat is Staven Acht met als titel *Capitulatie*. Wat een saaie kaart!’ ‘Weetje wat’, dacht ik verder, ‘ik trek gewoon een willekeurige kaart en dan laat ik me daardoor inspireren’. Je raadt het al, ik trok Staven Acht.

Goed dan.

‘Capituleren’, het woordenboek zegt hierover: *zich (op zekere voorwaarden) overgeven; het opgeven, zich onderwerpen.*

In Staven Acht zijn in het landschap de opgeschoven korenhopen afgebeeld, klaar om opgehaald en gemaal te worden. De boeren hebben het werk gedaan; de molenaars beginnen met malen; groenten en fruit worden ingemaakt en opzij gelegd om de winter te overbruggen.

Hoe betrek ik deze kaart nu op mijn eigen leven? De zomermaanden juli en augustus zijn in mijn leven de luie maanden. Iedereen is weg en het werk ligt stil. Juist datgene waarmee ik de rest van het jaar druk mee ben, komt in de zomer tot stilstand. Dat ik wel vakantie ‘moet’ houden, dat het geen zin heeft om stug door te werken wanneer er bijna niemand thuis is om ‘zaken’ mee te doen? Omdat het verfrissend is om uit te breken? Om weg te gaan uit eigen omgeving om bij terugkomst met hernieuwde blik en waardering het vertrouwde leven weer op te pakken? Onderwerp ik mij,

toegestaan door deze zomerse voorwaarden, aan vakantie? Heb ik mijn werktuigen neergegooid en denk ik gedurende mijn vakantieperiode na over wat ik tot nu toe bereikt heb en over hoe ik verder wil? Zijn dat de voorwaarden waaronder ik mij overgeef? Is dat de bedoelde capitulatie van Staven Acht?

Met hartelijke groet,

Els Maasson