



Beste Tarotliefhebber,

U ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat u met mij via Ridderspoor - Praktijk voor Tarot - in contact bent geweest. Sinds maart 2009 is dit de eenendertigste nieuwsbrief. Iedere aflevering schrijf ik over één of meer van de tachtig Tarotkaarten.

Wanneer u geen prijs stelt op nieuwsbrieven van Ridderspoor, laat u dit weten in een kort reply met vermelding van uw e-mailadres waarop u de mailings ontvangt.

Deze keer schrijf ik aan de hand van het kleine arcanum Bekers Een over

‘ karma ’



De mens neemt zijn eigen verantwoordelijkheid voor al zijn karma

In het kwartet van het grote arcanum De Kracht wordt de mens getoond, die zijn eigen verantwoordelijkheid draagt voor zijn karma. Hij krijgt hiertoe De Kracht om het karma te laten voltrekken. De Page van Bekers helpt de mens zijn wil in de wereld te brengen door hem met liefde te steunen. Zo vindt de mens de spirituele kracht en het innerlijk geloof om het onmogelijke mogelijk te maken. Het kleine arcanum Bekers Een staat voor het offer dat de mens zelf is. Hier wordt de duif, de Heilige Geest getoond waarmee de mens begeesterd is om zijn opdracht (offer) uit te voeren. Het kleine arcanum Bekers Twee verbeeldt het uitwisselen van de liefdesbeker. Het belangeloos uitwisselen van liefdes- en spirituele kracht toont de mens, dat hij niet alleen staat en werkt genezend.

'Karma', wat is dat precies? Volgens van Dalen: *het bepaald-zijn van iemands lot door de som van zijn daden in zijn opeenvolgende existenties, een dogma van het boeddhisme*

Op de website van Wikipedia lees ik: *het begrip karma werd in het westen voor het eerst geïntroduceerd door de theosofie. In deze "leer van gevolgen" gaat het om de lessen die de zid in het mensdijk e leven heeft te leren.*

Sinds ik getrouwd ben, worden de herinneringen aan het huwelijksleven van mijn ouders in mij wakker gemaakt. Vooral nu rond kerst zie ik mijn moeder voor me die in haar eentje alle kerstvoorbereidingen deed. Tegen de tijd dat het feest aanbrak barstte ze van woede en frustratie. Als kind begreep ik niet goed waarom ze zo boos werd. Ik wilde dat ze gelukkig was en dat het gezellig was thuis. Bij ons thuis was 't een mannenhuishouden: ik heb drie oudere broers en mijn vader dacht en deed niet mee in het huishouden. Mijn ouders zijn inmiddels overleden. En het lijkt wel alsof ik naadloos de woedejas van mijn moeder aantrek op het moment dat ik deze week met de kerstvoorbereidingen voor een diner met vrienden begin. In tegenstelling tot mijn moeder heb ik een huishoudelijke man. Ook betreft de huishoudelijke taken kiezen we ervoor om dat zij aan zij te doen. Maar daar trekt de woedejas zich helemaal niets van aan. Het lijkt wel of die jas van boosheid bewezen wil zien dat ik 't allemaal alleen moet doen en ik in plaats van medewerking alleen maar tegenwerking mag verwachten. Het lijkt wel alsof de onopgeloste woede van mijn moeder heeft liggen wachten op een nieuw lichaam om zich in te manifesteren. Omdat het gezien wil worden en mogelijk opgelost kan worden?

Ik vind het pure magie. Het bracht me bij bovenstaande dagkaart Bekers Een: het karma (familiekarma?) dat opgelost wil worden. Hiertoe word ik door middel van de liefde geholpen. Bekers Twee is de uitwisseling met mijn man en mijn omgeving, zodat de woede in mij en van de vele vrouwen voor mij over het doen van het huishouden, de gebrek aan waardering en het gevoel dat ze er alleen voor stonden, gezien en getransformeerd mag worden.

Met hartelijke groet,

Els Maasson

