



Beste Tarotliefhebber,

U ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat u met mij via Ridderspoor - Praktijk voor Tarot -in contact bent geweest. Sinds maart 2009 is dit de tweeëndertigste nieuwsbrief. Iedere aflevering schrijf ik over één of meer van de tachtig Tarotkaarten.

Wanneer u geen prijs stelt op nieuwsbrieven van Ridderspoor, laat u dit weten in een kort reply met vermelding van uw e-mailadres waarop u de mailings ontvangt.

Deze keer schrijf ik aan de hand van het koninklijke arcanum De Ridder van Pentagrammen over:

‘ inertie ’



De Koninklijke familie van Pentagrammen vertegenwoordigt het element aarde. Het is een getalenteerde familie die goed omgaat met geld en materie (waarbij kennis ook onder materie valt) en houdt van (hard) werken. Hoewel sociaal ten opzichte van anderen, geven zij de voorkeur aan hun eigen zaken. Het element aarde maakt de familie rustig, fysiek sterk, saamhorig en stabiel van karakter. Werken doen zij bewust, met aandacht en met liefde.

De Ridder van Pentagrammen brengt het Pentagram in de wereld (maatschappij) ten uitvoer. Hij is verantwoordelijk en werklustig ingesteld. Hij ploegt de akkers om en brengt civilisatie.

In opdracht van de koning draagt de ridder het Pentagram uit. Hiertoe doorploegt hij het wilde land

dat nu nog maar half gedaan is, opdat er granen kunnen groeien. De Ridder brengt eerste civilisatie bijgestaan door de Page van Pentagrammen, zodat de mens zich in de wereld kan ontwikkelen (op de achtergrond van de kaarten van De Ridder en van De Page zijn ploegvoren getekend die de twee kaarten met elkaar verbinden).

De Ridder zit op het zwarte, boeren-, Friese werkpaard. Op zijn helm draagt hij een eikenblaadje en het tuig van het paard is er mee versierd. Hiermee wordt verwezen naar de beste boom, de Jupiterale boom namelijk de Goddelijke Eik. De vogelen des velds nestelen zich in zijn takken, de dieren krijgen schaduw.



Afbeelding: Jupiter/Zeus.

De Eik herinnert aan Jupiter, aan God. In de eik slaat vaak de bliksem, omdat hij tot de hoogst groeiende bomen behoort. De bliksem komt van Jupiter, symbool voor De Waarheid. Hij heeft als attribuut de bliksem (zie het grote arcanum De Waarheid). De Waarheid van Goddelijke civilisatie in onszelf.

De Ridder is een betrouwbaar medewerker. Iedere werkgever wil hem wel in dienst. De Ridder laat de karakterologische aspecten van het sterrenbeeld Stier zien namelijk de kracht en het volhouden. Het gezegde: “De boer en hij ploegde voort” betreft het voortgaande Doen van De Ridder en het verkondigen van Goddelijke civilisatie.

Om het (voor mij nieuwe) gezinsleven goed te laten verlopen investeer ik in het element aarde: goed omgaan met geld, materie en kennis en zo nu en dan even hard werken. Hoewel we met ons vieren sociaal zijn ten opzichte van anderen, geven wij op dit moment de voorkeur aan onze eigen zaken. Het zo goed mogelijk verdelen van onze aandacht aan elkaar, het plannen, het bewust consumeren en het uitvoeren van onze bezigheden maakt ons rustig, fysiek sterk, saamhorig en stabiel van karakter. ‘Werken’ doen we zo bewust mogelijk: met aandacht en met liefde.

Maar nu ik drie vrije dagen voor me heb openliggen, waarin ik wil studeren, valt de Ridder-kaart mij ondersteboven toe:

De Ridder van Pentagrammen ondersteboven gelegd verbeeldt de tegenpool of de tegenovergestelde kwaliteit van ‘de harde werker’ namelijk ‘inertie’. Inertie is een fundamentele eigenschap van materie, waardoor weerstand wordt geboden aan elke invloed die poogt zijn toestand van rust te veranderen in die van beweging.

Via Outlook, LinkedIn, telefoongesprekken met vrienden, nog maar een kopje koffie en andere ‘belangrijke’ zaken omzeil ik behendig de reusachtige berg aan studiemateriaal. Herkenbaar?

Met hartelijke groet,

Els Maasson

Agenda

Woensdag 7 maart 2012 19.30 - 22.00 uur	Tarotsupervisie voor gevorderden (groep). Locatie Den Haag. Kosten € 47,50. Aanmelden voor deelname.
Donderdag 8 maart 2012 19.30 uur.	Start avondopleiding : Opleiding tot Tarotist in de praktijk in 7 lessen, locatie Prinsegracht 16, Den Haag om 19.30 uur. Aanmelden voor deelname.
Dinsdag 13 maart 2012 19.30 -22.00 uur	Tarotsupervisie voor gevorderden (groep). Locatie Den Haag. Kosten € 47,50. Aanmelden voor deelname.
Woensdag 14 maart 2012 19.30 -22.00 uur	Tarotsupervisie voor gevorderden (groep). Locatie Den Haag. Kosten € 47,50. Aanmelden voor deelname.
Zondag 18 maart 2012 10.00 - 17.00 uur.	Consult tijdens het Kracht&Inspiratie Festival , Fleminglaan 12, 2289 CP Rijswijk in samenwerking met Centre Lothorien . Entree 8 euro.
Woensdag 4 april 2012	Start dag- en/of avondopleiding tot Tarotist in de praktijk in 7 lessen. locatie Gerard Scholtenstraat 78 Rotterdam om 10.00 uur of om 19.30 uur. Aanmelden voor deelname.

Voor informatie of aanmelding: www.ridderspoor.nl.