



Beste Tarotliefhebber,

U ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat u met mij via Ridderspoor - Praktijk voor Tarot - in contact bent geweest. Sinds maart 2009 is dit de vierendertigste nieuwsbrief. Iedere aflevering schrijf ik over één of meer van de tachtig Tarotkaarten.

Wanneer u geen prijs stelt op nieuwsbrieven van Ridderspoor, laat u dit weten in een kort reply met vermelding van uw e-mailadres waarop u de mailings ontvangt.

Deze keer schrijf ik aan de hand van het Koninklijk arcanum Koningin van Pentagrammen over

### ‘ Pasen ’



Ostara is de naam die door Jacob Grimm door middel van naamsvergelijking als naam voor een Germaanse lentegodin is afgeleid. Grimm ging daarbij uit van de door de Angelsaksische monnik en kerkhistoricus Beda (673 – 735) genoemde godin Eostre. De naam Ostara gaat terug op de etymologie van de maand april in het Oudengels door Beda. Hij schrijft dat deze maand genoemd was naar de godin Eostrae, die in vroegere tijd in Engeland aanbeden zou zijn. Dit is tevens de enige oude vermelding van deze godin. Vervolgens heeft Jacob Grimm het bestaan van een godin Ostara op het Europese vasteland verondersteld. Ze zou de godin van leven en vruchtbaarheid zijn

<sup>1</sup> Afbeelding geleend van <http://www.paganspace.net/>

geweest. Hij vond daarvoor een aanknopingspunt in de Vita Karoli Magni van Einhard (de biografie van Karel de Grote), waar als door Karel de Grote verordonneerde naam voor april ostarmanoth wordt genoemd. Geen van de andere maandnamen verwijst daar echter naar een god of godin en het is niet duidelijk of oster- hier wel naar een godin verwijst. De naam Eostre en de Duitse variant Ostara zijn waarschijnlijk afgeleid van het Oergermaanse woord voor het oosten. Zowel de Duitse en Engelse benaming voor Pasen, namelijk Ostern en Easter hebben dezelfde oorsprong<sup>2</sup>.



Ik voel me al enige tijd (als) een ei. Ja, serieus, een ei op pootjes. Hoe voelt dat eigenlijk? Als iemand die zijn ei niet kwijt kan? Of als iemand die zijn ei nog moet leggen? Of als iemand die op zijn ei zit te broeden? Of als een dom ei? Of een zachtgekookt ei? Of als een breekbaar ei? Verstopt in een ei? Als iemand die op eieren loopt?

De veertig dagen voor Pasen is van oudsher een tijd van inkeer. Wanneer ik in mijn ei zit, bereid ik mij voor op groei en ontstaan van nieuw leven. Ik weet alleen nog niet hoe het nieuwe leven er uit komt te zien. In het ei is biologisch gezien alles al aanwezig voor het ontstaan van dit nieuwe leven. Ik dien het alleen maar warmte en liefde te geven.

Mijn 'ei-gevoel' loopt mooi synchroon met het naderende Paasfeest. De naderende lente, de natuur die uitbot en het hernieuwd uit ons ei komen: het ei is bijna overal ter wereld het symbool van de wederopstanding.

Koningin van Pentagrammen, koningin van de lente, met een pentagram op schoot: kijkt zij in de glazen bol naar wat de toekomst brengen zal? Of omvat en beschermt zij met haar handen liefdevol het nieuwe leven op/in haar schoot?

Met hartelijke groet,

Els Maasson

---

<sup>2</sup> Geleend van [http://nl.wikipedia.org/wiki/Ostara\\_\(godin\)](http://nl.wikipedia.org/wiki/Ostara_(godin))

<sup>3</sup> Lino/aquarel: <http://www.elsmaasson.nl/galerij.htm>