



Beste Tarotliefhebber,

U ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat u met mij via Ridderspoor - Praktijk voor Tarot -in contact bent geweest. Sinds maart 2009 is dit de vijfendertigste nieuwsbrief. Iedere aflevering schrijf ik over één of meer van de tachtig Tarotkaarten.

Wanneer u geen prijs stelt op nieuwsbrieven van Ridderspoor, laat u dit weten in een kort reply met vermelding van uw e-mailadres waarop u de mailings ontvangt.

Deze keer schrijf ik aan de hand van het kleine arcanum Staven Een ondersteboven over

‘Vuur’



Afbeeldingen v.l.n.r.: geleend van: <http://www.huisvanbedtwente.nl>; het kleine arcanum Staven Een; ‘bevrijdingsvuur’, geleend van <http://www.levensceremonie.nl/blog>.

Sinds 2007 verzorg ik de Opleiding tot Tarotist in de praktijk. In mijn rol als docent weet ik dat ik niet de enige ben die zegt dat haar cursisten haar beste leermeesters zijn. Afgelopen week gaf een cursist mij een dieper inzicht over Staven Een:

Staven staan in de Tarot voor het element vuur. Het vuur gesymboliseerd door de vruchtbare fallus, de staf (de herdersstaf) die de mens aangeboden krijgt om het priesterlijke Weten en Zijn in de wereld te brengen. En ook de energie die nodig is om productief, daadkrachtig en creatief te kunnen zijn. De staf staat voor kracht en potentie.

De Staf is ook een werktuig, een stuk gereedschap, de toverstaf waarmee creativiteit tot ontwikkeling

komt, een wandelstok en de knots van Heracles¹. De Staf is de fallus die bevrucht en een stok waarmee de mens een ander kan slaan.

Mijn cursist leerde mij dat wanneer een mens zijn vuur niet de wereld in kan brengen, het vuur zich tegen hem keert: hij bij wijze van spreken verteerd of verbrand wordt door zijn eigen vuur. Vuur, dat van zichzelf een naar buiten gaande kracht is, keert zich nu naar binnen: de drager van de fakkel (de fakkel ondersteboven) verbrandt zichzelf....

Een paar dagen later (27 maart 2012) sloeg ik NRC-Next open op de middenpagina, de rubriek 'In beeld' en ik begreep ten diepste wat er bedoeld werd.....



Afbeelding: foto AFP / Manish Swarup, geleend van <http://www.nrcnext.nl/beeld/2012/03/26/een-tibetaan-heeft-zichzelf-in-brand-gestoken-uit-protest-tegen-de-komst-van-de-chinese-president-hu-jintao-naar-india/>

De foto spreekt voor zich.....

Met hartelijke groet,

Els Maasson

¹ Heracles is een halfgod en nationale held in het oude Griekenland, voorgesteld als een zeer fors man met een leeuwenhuid en een knots als attributen.