



Beste Tarotliefhebber,

U ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat u met mij via Ridderspoor - Praktijk voor Tarot - in contact bent geweest. Sinds maart 2009 is dit de eenenveertigste nieuwsbrief. Iedere aflevering schrijf ik over één of meer van de tachtig Tarotkaarten.

Wanneer u geen prijs stelt op nieuwsbrieven van Ridderspoor, laat u dit weten in een kort reply met vermelding van uw e-mailadres waarop u de mailings ontvangt.

Deze keer schrijf ik aan de hand van het grote arcanum De Zon over

‘ ascentie ’



Oud Hindoe-gebed tot de verborgen Zon, gekend als de Gayatri:

*O gij gouden Zon, met de meest uitmuntende
pracht, verlicht ons hart en vul onze geest,
zodat we, in herkenning van onze eenheid
met de Goddelijkeheid die het hart van het
universum is, het pad voor onze voeten
kunnen zien, en het pad gaan naar die
doelen van perfectie, gestimuleerd door uw
eigen schitterende licht.*

Steeds vaker lees en hoor ik berichten over ‘het aftellen’. Concreet wordt er bedoeld: aftellen naar 21 december 2012, volgens de maya-kalender ‘the year zero’. We verwachten dan - of zitten nu al midden in - ‘de grote omwenteling’: het veranderingsproces van de aarde waarbij de mens als onlosmakelijk deel van de aarde het transformatieproces van onze planeet naar een hogere trilling meemaakt. Dit hogere trillingsniveau is van invloed op het bewustwordingsproces ook wel het **ascentieproces** van de mens.

Zomaar een keuze uit de vele teksten hierover beschikbaar:

Wanneer we 2012 ingaan, het jaar van het keerpunt, wordt de Aarde volop naar voor gekatapulteerd in ascentieelicht afkomstig van de zon, onder de vorm van zonne-uitstoot en solaire activering. Er wordt verwacht dat de zonnecyclus 24 piekt in 2012, en tot bedaren komt rond 2020. Zonnecycli spelen een belangrijke rol in de upgrade van de menselijke celstructuur en van het menselijke bewustzijn. Zonneactiviteit is een katalysator voor ons evolutieproces. (Tekst afkomstig uit: <http://nieuwetijdskind.com/zonneactiviteit-en-bewustzijn/>).

Wat is ascentie? Ascentie is evolutie, opstijging, bewustzijnsuitbreiding, ontwikkeling van het onderscheidings- en waarnemingsvermogen, ontwikkeling hogere zintuigen, verlichting, vibratieverhoging, frequentieverzameling, subtiel energiebeheer, identiteitsuitbreiding, DNA-activatie, transformatie, transmutatie.



De toenemende zonneactiviteit schijnt regelrecht van invloed te zijn op ons ascentieproces. Het activeert o.a. onze persoonlijke heelwording en het bewustzijn dat wij allen één zijn.



Afbeeldingen: v.l.n.r. levenscirkel Wu Wei, Yin Yang, zodiakale cirkel uit de 6^e eeuw met de zon als middelpunt.

Dit geeft een andere blik op de millenniadurende rituele, mythische en mystieke oriëntatie van de zon door de mens. De zon, de cirkel, het eerste symbool dat in het collectief onbewuste van de mens is verankerd. Het symboliseert de levengevende en levensnemende moeder en vader, de heelheid, nieuw leven, de doorgaande levenscyclus en het samengaan of opheffen van tegenstellingparen.

We gaan een periode in waarin we sterk onderhevig zullen zijn aan de toenemende zonneactiviteit. En net als bij het kindje, afgebeeld op de kaart het grote arcanum De Zon, waarbij het nog niet duidelijk is of het jongen of een meisje zal zijn, is het ons nog niet duidelijk waar deze transformatie/ascentie toe zal leiden. Het grote arcanum De Zon verbeeldt de groei van de vrucht in de moederschoot.



De ruïnes afgebeeld op de kaart De Zon zijn de restanten van De Toren (ons door ego gedreven bewustzijn), die de mens in vorige incarnaties is geweest. Met de oude stenen, het ware overgeblevene van de ziel, wordt de Nieuwe Mens gebouwd.



In de Tarot vertegenwoordigen de grote arcana De Zon en De Kluizenaar twee aspecten van het zelfde motto, namelijk: 'Ik verlicht': De Zon verlicht ons en brengt nieuw leven; De Kluizenaar verlicht met zijn lamp zijn eerste stap op zijn innerlijke pad naar zelfverwezenlijking en persoonlijke heelwording.

Met het gedicht dat mij inspireerde tot het schrijven van deze nieuwsbrief en waarmee ik deze nieuwsbrief begon, wil ik ook afsluiten:

O gij gouden Zon (het grote arcanum De Zon), met de meest uitmuntende pracht, verlicht ons hart en vul onze geest, zodat we, in herkenning van onze eenheid met de Goddelijkheid die het hart van het universum is het pad voor onze voeten kunnen zien, en het pad gaan naar die doelen van perfectie (het grote arcanum De Kluizenaar), gestimuleerd door uw eigen schitterende licht.

Met hartelijke groet,

Els Maasson