



Beste Tarotliefhebber,

U ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat u met mij via RidderSpoor - Praktijk voor Tarot - in contact bent geweest. Sinds maart 2009 is dit de drieënveertigste nieuwsbrief. Iedere aflevering schrijf ik over één of meer van de tachtig Tarotkaarten.

Wanneer u geen prijs stelt op nieuwsbrieven van RidderSpoor, laat u dit weten in een kort reply met vermelding van uw e-mailadres waarop u de mailings ontvangt.

Deze keer schrijf ik aan de hand van het grote arcanum Het Laatste Oordeel over

‘ de geboorte van de Nieuwe Mens ’



*Vergeet nie je dacht te zijn,
en aanvaard nie je bent.*

De Dalai Lama

Wanneer het mannelijke (vuur) zich verenigt met het vrouwelijke (water) en andersom, gebeurt er een wonder. Een kind wordt geboren: de geboorte van De Nieuwe Mens.

Deze kaart heet Het Laatste Oordeel omdat op dit momentum de mens zijn laatste oordeel heeft geveld, en dan gaat het vooral om het laatste oordeel over zichzelf.

Het mannelijke en het vrouwelijke, links en rechts, warm en koud, licht en donker, plus en min, creëren en vernietigen, de hoogste waarheid en het absurde, orde en chaos, etc. zijn twee uitersten van eenzelfde kwaliteit. Door bewust of onbewust één pool van een tegenstellingpaar te verkiezen boven de andere, scheidt de mens zich af van zijn heelheidbeleving: de eenheidbeleving die er voor zorgt dat de mens zichzelf als een deel van de schepping ervaart. Het bij elkaar brengen van de tegenstellingen in onszelf brengt de beleving van het Al.



De menselijke geest gaat op zoek naar zijn ziel en vindt haar in het middelpunt van de tegenstellingen (zoals het kindje op de kaart afgebeeld tussen man en vrouw en tussen de twee driehoeken met de punt naar boven en naar beneden). De zeven bazuinen schallen: de zeven planeten (zoals afgebeeld in het grote arcanum De Ster) staan in de juiste constellatie.



Wanneer wij het laatste oordeel over onszelf (en dus ook over de ander) geveld hebben, zijn wij plotsklaps vrij en gaan wij door de vernauwing van het geboortekanaal (de kribbe afgebeeld op de kaart als een kruis) om in de nieuwe dimensie geboren te worden. Onze oude gedachteconstructie over wie we dachten dat we waren valt als een kaartenhuis in elkaar. Geen steen blijft meer op de andere staan (zoals afgebeeld in het grote arcanum De Toren). En wanneer onze ziel weer samenvalt met de totaliteit van Het Universum ervaren wij opnieuw de onuitputtelijke bron van levensenergie.

Met Kerst en Nieuwjaar, of met de winterwende van 21 december, verwelkomen we de komst en geboorte van De Nieuwe Mens in onszelf.

Ik wens u een mooie Nieuwe Tijd.

Met hartelijke groet,

Els Maasson