



Beste Tarotliefhebber,

U ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat u met mij via Ridderspoor - Praktijk voor Tarot -in contact bent geweest. Sinds maart 2009 is dit de vijfenveertigste nieuwsbrief. Iedere aflevering schrijf ik over één of meer van de tachtig Tarotkaarten.

Wanneer u geen prijs stelt op nieuwsbrieven van Ridderspoor, laat u dit weten in een kort reply met vermelding van uw e-mailadres waarop u de mailings ontvangt.

Deze keer schrijf ik aan de hand van het kleine arcanum Zwaarden Een over

**‘ heldere hemel ’**





De serie van Zwaarden bevatten tien fases van ontwikkeling van het element lucht. Het gaat hier om over wakker worden uit de toestand van hypnotische slaap of de ‘escapistische fantasie’ waarin de mens leeft en over het wakker blijven. De mens kiest zelf om zijn bewustzijn van waken en wakker worden te ontwikkelen. Iedere keer komt er in de serie van Zwaarden Een tot en met Tien een zwaard bij dat duidt op intensivering van die wakkerheid, door middel van De Waarheid. De waarheid die de mens kent en verkrijgt over zichzelf. Hij verkrijgt de waarheid over zichzelf door telkens het juiste te doen en bewust te handelen.



Op dit arcanum is het winter. Getoond wordt het hooggebergte als bijvoorbeeld de Himalaya of bijvoorbeeld de Hindoekoesj, waar zich zuivere lucht en de abstracte stilte bevindt. De Geest van de mens wordt wakker door helderheid van atmosfeer, zonlicht en zuivere zuurstof.

<http://chemtrailalert.nl>

<http://petities.nl/petitie/stop-chemtrails-nu>

<http://www.youtube.com/watch?v=LeVK1gwjUhE>

<http://www.hetgrotereplaatje.nl/chemtrails.html>

Met hartelijke groet,

Els Maasson

