



**Ridderspoor**  
PRAKTIJK VOOR TAROT

Beste Tarotliefhebber,

U ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat u met mij via Ridderspoor - Praktijk voor Tarot - in contact bent geweest. Sinds maart 2009 is dit de negenenzestigste nieuwsbrief. Iedere aflevering schrijf ik over één of meer van de tachtig Tarotkaarten.

Wanneer u geen prijs stelt op nieuwsbrieven van Ridderspoor, laat u dit weten in een kort reply met vermelding van uw e-mailadres waarop u de mailings ontvangt.

Deze keer schrijf ik aan de hand van het grote arcanum De Dood over

### ‘Loutering’



Sommige kaarten zijn in de Tarot niet populair. De Dood, De Toren en De Duivel. Wat nou als ik ‘die’ krijg? In al mijn achtenzestig voorgaande nieuwsbrieven had ik nog niet eerder over De Dood geschreven. Misschien kan ik wat doen aan het imago van De Dood...

De symboliek op de kaart is voor iedereen duidelijk. Het skelet met de paarse mantel. De ongenode gast waarnaar soms ook diep wordt verlangd. De Dood komt voor iedereen. Man, vrouw, jong, oud, rijk, arm. Met de zandloper in de hand laat hij zien dat je tijd op is. Op de achtergrond zie je de Egyptische dodenrivier de Styx. Met het bootje brengt veerman Charon de ziel naar het dodenrijk. Dit rijk wordt aangegeven door de grenspalen op de achtergrond. Achter deze markeringen houdt tijd en ruimte op te bestaan. De zon gaat onder en kleurt de hemel rood.

Vandaag schijnt de zon schijnt uitbundig, maar ik zie dat het 'sterven in de lucht hangt'. De atmosfeer is ermee doortrokken en de melancholie drukt soms zwaar op het gemoed. De rotting laat zich zien in de natuur. De bomen trekken hun sappen terug uit hun bladeren. Het leven bereidt zich voor op de naderende kou, de stilte van de winter tegemoet.

Een belangrijk detail op de kaart is dat de dood 'gewapend' is met een zeis. Het rijpe graan wordt omgemaaid. De graankorrel moet eerst sterven in de aarde, voordat er nieuw leven uit kan groeien.

Het grote arcanum De Dood staat in een Tarotreading nooit voor de fysieke dood, wel als metafoor voor 'het schoonmaken van de weg', 'een onverwachte totale verandering', 'eindiging van het oude, zodat er plaats komt voor het nieuwe', 'begin van een nieuw tijdperk in het leven' en 'loutering'.

Loutring. Mooi woord. Het betekent 'zuivering'. Dat wat niet meer bij ons hoort kan 'sterven', waardoor het ware of het zuivere in ons overblijft. Of het nu een relatie, een gewoonte, een denkpatroon of een baan betreft. Wanneer we veranderen en groeien, kunnen sommige bindingen ineens overbodig raken.

Komt De Dood dan toch als vriend?

Met hartelijke groet,

Els Maasson

*"All you see has its roots in the unseen world".*