



**Ridderspoor**  
PRAKTIJK VOOR TAROT

Beste Tarotliefhebber,

U ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat u met mij via Ridderspoor - Praktijk voor Tarot - in contact bent geweest. Sinds maart 2009 is dit de vierenzeventigste nieuwsbrief. Iedere aflevering schrijf ik over één of meer van de tachtig Tarotkaarten.

Wanneer u geen prijs stelt op nieuwsbrieven van Ridderspoor, laat u dit weten in een kort reply met vermelding van uw e-mailadres waarop u de mailings ontvangt.

Deze keer schrijf ik aan de hand van de lantaarn van (het grote arcanum) De Kluizenaar over:

**‘ trouw aan jezelf ’**



Trouw blijven aan mezelf. Klinkt logisch. Met mooi weer is dat een makkie.

Het wordt pas lastig wanneer ik tegenwind krijg en ik niet de enige bent die in het bootje zit. Wanneer het bootje niet is opgewassen tegen de golven en de stormen die het moet trotseren. En mijn armen moe en verzuurd raken van het strak houden van de zeilen. En ik al zolang van huis ben dat ik bijna vergeten ben hoe het thuis ook al weer was. En wanneer mijn kompas niet meer werkt en ik met het blote oog de bakens langs de kust niet meer kan zien. En er door de orkaan losgerukte delen als satellieten om mijn hoofd draaien. Als er geen dekking meer is. Als de storm verandert in een laag hangend wolkendek en het 's nachts doorstormt in mij.

Dan komt het aan op de innerlijke vuurtoren. Ik moet mijn lichtje brandende houden, totdat de wind gaat liggen en ik me weer kan warmen aan de zon.

Met hartelijke groet,

Els Maasson

*“All you see has its roots in the unseen world”.*