



Beste Tarotliefhebber,

U ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat u met mij via Ridderspoor - Praktijk voor Tarot - in contact bent geweest. Sinds maart 2009 is dit de drieëntachtigste nieuwsbrief. Iedere aflevering schrijf ik over één of meer van de tachtig Tarotkaarten.

Wanneer u geen prijs stelt op nieuwsbrieven van Ridderspoor, laat u dit weten in een kort reply met vermelding van uw e-mailadres waarop u de mailings ontvangt.

Deze keer schrijf ik aan de hand van het kleine arcanum Zwaarden Drie:

‘ het openen van je hart ’



Sinds 2007 verzorg ik Tarotlessen. Wanneer ik de essentie van de kaarten wil overbrengen, merk ik dat sommige Tarotkaarten zich lastig laten vertolken.

Zoals bijvoorbeeld Zwaarden Drie. Deze kaart toont ons smart, die kan transformeren naar compassie wanneer zij ten diepste is doorleefd en weer losgelaten.

Echter, wanneer je alle tachtig kaarten van de Tarot in de volgorde van de levenscyclus legt, komt Zwaarden Drie ná (het inzien van) De Waarheid. Waarom geeft inzien van de waarheid over wie je zelf bent pijn en smart?

Pamela Kribbe, die in haar boek ‘Bezield leven’ de bemoedigende woorden van Maria moeder van Jezus channelt, verwoordt de kaart Zwaarden Drie in al haar finesses:

‘Juist in deze tijd is er op aarde een opening naar meer licht, liefde en kosmische energie. Deze vermengen zich in toenemende mate met de aarde. Er is een verandering gaande op collectieve schaal. Veel mensen openen hun hart, en raken daardoor in verwarring. Het openen van je hart leidt meestal niet meteen tot gelukzaligheid, tot liefde en

vrijheid. Vaak breekt er eerst een grote verwarring uit, die dan losbreekt in je leven, omdat dingen die je eerst voor vanzelfsprekend aannam, dit niet meer zijn. Wanneer je je hartchakra opent, ontstaat er een grotere gevoeligheid in je, waardoor alles anders wordt.'

Inderdaad: "Het openen van je hart leidt meestal niet meteen tot gelukzaligheid, tot liefde en vrijheid".

We worden gevoeliger en we zullen leren met die gevoeligheid om te gaan. Wanneer we ons hart openen, maken we contact met wie we in wezen zijn en we houden ons niet meer terug in wereld. Dit heeft gevolgen.

We komen daarbij niet alleen (oude) pijn tegen, maar ook de neiging onszelf te beschermen tegen gelukzaligheid, liefde en vrijheid, uit angst om het (opnieuw) te verliezen.

Met hartelijke groet,

Els Maasson

"All you see has its roots in the unseen world".