



Beste Tarotliefhebber,

U ontvangt deze maandelijkse nieuwsbrief omdat u met mij via Ridderspoor – Praktijk voor Tarot - in contact bent geweest. Sinds maart 2009 is dit de dertiende nieuwsbrief. Iedere aflevering schrijf ik over één of meer van de tachtig Tarotkaarten.

Wanneer u geen prijs stelt op nieuwsbrieven van Ridderspoor, laat u dit weten in een kort reply met vermelding van uw e-mailadres waarop u de mailings ontvangt.

Deze keer schrijf ik aan de hand van het grote arcanum De Gehangene over

### ‘offeren’



Er was eens een wilde meid. Met ambitie, carrière, idealen, brede interesses en een grote vriendenkring. Tenslotte maakte de biologische klok haar onrustig en in haar 41<sup>ste</sup> levensjaar bracht zij een heel mooi klein meisje ter wereld. Het kindje getuigt direct van een ijzeren wil en gedijt het beste in een vertrouwde en rustige omgeving. Haar ziel lijkt het maar niets te vinden in dat onhandige kleine mensenlichaam.

De wilde meid is moeder geworden en ontving tegelijkertijd een nieuw doel in haar leven. Het blijkt al gauw een hoger doel. Ambitie en carrière zijn in het niet gevallen naast de verbondenheid met dit mensenkind. Intieme uren met de partner worden ingeruild voor broodnodige slaap. Vriend(inn)entijd wordt ingeleverd voor opgelucht ademhalen naast de geluidloze babyfoon.

We noemen dit offeren. Offeren kennen we in alle soorten en maten: de schrijver die uren, weken, maanden en jaren aan zijn eerste boek werkt. Vincent van Gogh die zijn leven (op)offerde aan zijn

werk. Of het echtpaar Curie dat in 1898 o.a. radium ontdekte, waardoor het mogelijk werd röntgenfoto's te maken. Daarmee dienden Marie en Pierre Curie de medische wetenschap onder andere in haar strijd tegen kanker. Madame Marie Curie ontving hiervoor in 1903 de hoogste onderscheiding, namelijk de Nobelprijs in de natuurkunde en in 1911 de Nobelprijs voor de scheikunde. Echter door de radioactieve straling die vrij kwam bij het radium kreeg Marie Curie (1867-1934) kanker waardoor ze overleed.

Offeren is geven van jezelf, zonder dat je er direct iets (geld) voor terug wilt of verwacht. En je kunt dit, omdat je geloof hebt in iets hogers of groters dan je jezelf.



Het lijkt alsof de moeder alleen is in haar offer naar haar kind. Zo zal ze zich ook voelen. Maar als we haar beschouwen dan zien we dat alle mensen om haar heen bijdragen in het brengen van haar offer: de geliefde, de andere kinderen, de grootouders, de vrienden en de mensen op de werkvloer ontzien de moeder, 'leveren in' op de moeder: met elkaar brengen we het offer om het nieuwe kindje in de wereld te verwelkomen.

Wanneer de moeder zich verbindt met de wereld om haar heen en de wereld zich met haar, vindt zij de kracht om het onmogelijke mogelijk te maken, om het offer te brengen.

De Gehangene afgebeeld op de Tarotkaart hangt ondersteboven aan een boom in de vorm van de letter T. T van Tao. Tao betekent weg (levensweg). De Gehangene offert zijn leven voor een hoger doel. Hij is het offer. Hij offert zijn leven. Het geld valt uit zijn zakken want het levert hem 'niets' op. Door het ondersteboven hangen stroomt het bloed naar zijn hoofd waardoor hij high wordt en een hoger bewustzijn krijgt. De omkering geeft het nieuwe inzicht aan: het kind is niet alleen geboren om te offeren aan ons, wij allemaal offeren ook aan het kind. Kijk naar het kind afgebeeld op het schilderij. Hij pakt? Of hij geeft?

Met hartelijke groet,

Els Maasson